



Sinds 1636

Geachte Koningen, Koninginnen en koningsparen



Op de 2^{de} **zondag** in september vindt weer het traditionele :

”Koning der Koningen” plaats in Budel.

Download [hier](#) het inschrijfformulier voor deze onvergetelijke dag.

Traditiegetrouw gaat hieraan weer een officiële ontvangst door de burgemeester van de gemeente Cranendonck aan vooraf. U ontvangt bij deelname de uitnodiging en programma hiervoor weer van het gemeentebestuur van de gemeente Cranendonck.

De ontvangst zal ook dit jaar weer plaatsvinden bij het “Gemeentehuis” in het centrum van Budel. Met dit gemeentehuis als decor wordt er weer een groepsfoto gemaakt van alle deelnemende koningen, koninginnen en/of koningsparen. Deze foto krijgt u op het eind van de wedstrijd gratis uitgereikt.

Natuurlijk wordt er weer met de zware buks geschoten, op de houten vogel. Degene die de vogel naar beneden schiet ontvangt hiervoor de zilveren speld van de gemeente Cranendonck en mag zich Koning der Koningen noemen. Ook de overige deelnemers ontvangen een blijvende herinnering als bewijs van deelname aan deze traditionele wedstrijd. Ieder jaar weer kijkt iedereen met veel plezier terug op deze inmiddels hooggewaardeerde gebeurtenis.

Vanaf 10u30 wordt u in vol ornaat verwacht bij het gemeentehuis op het Capucijnerplein in Budel, waar om 11 uur de receptie begint. We stellen het zeer op prijs wanneer ook de begeleiders in uniform aanwezig zijn.

Na ontvangst gaan we in optocht naar de “Schutshoeve” van Schutterij St.Nicolaas en St.Antonius aan de Laarstraat achter kringloopwinkel Verderest (voorheen Boerenbond) in Budel, waar de schietwedstrijd zal plaats vinden. De “Schut van Buul” zorgt daarbij voor de brunch.

Het einde is voorzien tussen 17 en 18 uur.

Met vragen kan u terecht bij Harry Das (tel. 0495493837) of T. Rutten (+31 495 499572), per mail op info@schutvanbuul.nl

Aanmelden dient te gebeuren voor 1 september, tenzij u na deze datum nog koning schiet.

Namens Schutterij St. Nicolaas & St. Antonius Budel.